

## Gezellig najaarsweekend in Borculo 17-20 oktober

Voor het najaarsweekend hebben we een mooie locatie in Borculo gevonden. Een voormalige boerderij in het groen op ruim een kilometer van het centrum van het centrum van het gezellige stadje. Daar wordt de laatste hand gelegd aan een gezellige verblijfsruimte waar we ook een keer eten.



Dit keer geen technische lezing, maar uitleg bij echte Carthago's. Dealer Bruggink laat de verschillen tussen onderstellen, vering, waterpas zetten en bediening in de cabine zien. Ook waar Fiat en Mercedes in verschillen.



Op vrijdag worden de deelnemers in 2 groepen gedeeld. De ene is bij Bruggink, de andere neemt deel aan activiteiten waar het landschap en het verleden van deze streek beleefd kunnen worden. Na een heerlijke lunch wordt gewisseld.

Op zaterdagmiddag maak je kennis met het varen op de Berkel, eeuwenlang de transportweg tussen Achterhoek en Duitsland, het pachtige brandweermuseum en nog veel meer.



Ook het eten krijgt veel aandacht op donderdag en vrijdag. Op zaterdagmorgen kan je zelf kiezen wat je doet en zaterdagavond uit een ruim aanbod van eetgelegenheden in verschillende prijsklassen gebruik maken.

We zorgen, mocht het weer uitnodigen om eerder te komen of langer te blijven, voor een flink aantal tips om op de fiets de streek te verkennen.

De kosten van het weekend: 370 euro. Bij alle maaltijden zijn dranken voor eigen rekening.